

Lopend Vuurtje



Hallo scoutingvrienden

Het gaat alweer snel richting het einde van het scoutingjaar en dat betekent natuurlijk op zomerkamp gaan ! Net als vorig jaar zal ook deze keer een speciale zomerkamp-editie verschijnen. Maar dat is voor de volgende uitgave. In deze editie maar liefst drie stukjes van heel verschillende activiteiten. Om deze te kunnen plaatsen hebben we deze keer geen 'Wist je datjes'.

Lees hoe de Explorers en Pivo's hun eigen speltakgeld verdienen, wat de welpen zelf van hun weekend vonden en wat de Gidsen op de radio te zoeken hebben.

Veel leesplezier.

EXPLORERS EN PIVO'S HOUDEN AMSTEL GOLD RACE SCHOON



Op zaterdag 15 april werd in Valkenburg de Amstel Gold race voor amateurs gehouden. Zo'n 15.000 fanatieke wielrenners fietsen verschillende parcours in Zuid-Limburg. De finish van deze rit is bovenop de Cauberg. Omdat de organisatie het belangrijk vindt dat rondom de finish alles opgeruimd blijft, hebben zij de hulp ingeroepen van onze Explorers en Pivo's. Al sinds 2002, toen de Amstel Gold race nog in Landgraaf werd gehouden, worden zij ingehuurd om de boel er netjes te laten uitzien.

Met in totaal 18 man zijn zij tussen 11:00 en 22:00 flink aan de slag geweest. In groepjes van 2 a 3 personen werd rondgelopen met een vuilniszak om alle voorwerpen die niet op de grond thuis horen op te rapen. Gelukkig stonden er ook voldoende prullenbakken die ook

gebruikt werden door de wielrenners zodat deze regelmatig leeg moesten worden gemaakt. Op de foto hierboven zie je Yoeri een prullenbak leegmaken op de inmiddels al flink gegroeide afvalberg.

Alle wielrenners kregen bij aankomst een t-shirt van de organisatie. Omdat de drukte het 's middags zo groot werd, heeft een gedeelte van onze groep geholpen met het uitdelen en aanslepen van de t-shirts.

Aan het einde van de dag stond er nog een grote klus te wachten. De perstent moest worden schoongemaakt en ingericht voor de dag erna. Dan werd namelijk de Amstel Gold race voor Professionals gehouden. Roger had een hele partij bezems gekocht waarmee flink aan de gang werd gegaan (zie foto rechts). De inrichting ging iets moeizamer omdat de coördinator niet wist wat hij wilde. Daarom zijn tientallen stoelen van links naar rechts door de tent gesleept.



De organisatie was in ieder geval erg onder de indruk van onze werkzaamheden en zegde toe ons volgend jaar weer in te huren. Dat is natuurlijk heel goed voor de speltakkas

Op 21 t/m 23 April werd er voor de Welpen een weekend georganiseerd, dit om natuurlijk alvast te wennen aan het komende zomerkamp. Hieronder lees je hoe enkele welpen het gevonden hebben:

We zijn naar de rode beek geweest en dat vond ik heel leuk.. En ik vond de Bingo ook heel leuk..Ook vond ik de hamburgers heel lekker, dus ik ga zeker mee op zomerkamp.

Martijn

Ik vond het leuk toen we gingen bingo spelen. En toen we gingen slaapen. Toen waaren we mopen aan het vertellen. En toen we gingen ontbijten.

Stef

Ik vond het leukst in de speurtog, trefbal en in de boom klimen. En we gingen panekoeken eten. En ik vond het slapen leuk.

Jimmy

*Ik vond het leuk toen we naar de rooie beek waren gegaan. Het eten was lekker
We hadden bingo gedaan dat was leuk!*

Chrétien

RADIO PARKSTAD MET DE GIDSEN

Na carnaval was het zover. Eindelijk is het jaarlijkse gidsenweekend weer aangebroken. We hebben veel leuke dingen gedaan. Maar 1 ding was toch wel héél speciaal en heel leuk. We gingen naar Radio Parkstad! Het lag op de derde verdieping van een gebouw naast het Parkstad Limburg stadion (Roda JC).

Eenmaal op de derde verdieping, kwamen we in een kleine ruimte terecht. In die ruimte werd alles uitgezonden en alle muziek werd er uitgezocht. Een paar minuten daarna, mochten we "live" in de microfoon spreken.. De meeste waren best wel zenuwachtig, maar toen eenmaal iemand geweest was, viel het wel mee. We mochten een leuke boodschap vertellen aan alle mensen die luisterden. Verder hadden we nog in andere kleine ruimtes gekeken wat ze allemaal deden en hoe het allemaal in z'n werk ging. Toen gingen we weer naar de eerste ruimte waar alle muziek gekozen werd. Daar hing ook een webcam, waar mensen die op de site van radio parkstad waren, ons konden zien! Dat vonden wij wel grappig.

De DJ en eigenaar van Radio Parkstad is wel heel speciaal. Hij is blind. Hij voelt alles en draait al muziek sinds hij kind was. Hij draait dus ook alle muziek van Radio Parkstad. Dat is best moeilijk hoor..! Hij heet trouwens: Roger Scheepers. Nadat iedereen zijn boodschap gezegd had, maakten we nog een leuke groepsfoto. Cheese! Dit was onze gezellige dag! Kort daarna zijn we weer naar het HK gegaan. Voor de andere gidsen-pret...

Groetjes, Elaine

Agenda

17-04 Michiel Jung (19)
19-04 Dyon van den Broek (18)
20-04 Roger Milder
20-04 Erik Delsing (12)
29-04 Bram Kist (19)
01-05 Thom Wings (19)
21-05 Hugo Wings (55)
24-05 Bianca Schoemans (8)
26-05 Adam Willems (12)
28-05 Dr. van Hooren (46)
30-05 Syrina Ramaekers (13)
30-05 Berry Rinkens (14)
01-06 Roel Kist (15)

1 juli t/m 8 juli zomerkamp !!



Scouty's Tip

Als je gebeten bent door een mug, een bij of een ander insect, doe er dan wat azijn op. Dat helpt tegen de jeuk. Het helpt trouwens ook tegen de jeuk van brandnetels.



Een vrouw zegt tegen haar vriendin: 'mijn kinderen krijgen elke dag van de buurman een lolly.' De vriendin zegt: 'hij is dan zeker dol op kinderen.' 'Nee', zegt de vrouw, 'hij is tandarts'.



Estafette-interview

Het estafette-interview vind je elke keer in het 'lopend vuurtje'. Bij de laatste vraag mag je het interview doorgegeven. Je kunt het alleen doorgeven aan iemand uit een ander(e) speltak/onderdeel van de vereniging dan waar jezelf in zit zodat we kriskras door de vereniging gaan. De volgende die aan de beurt is krijgt de vragenlijst van de redactie.

Naam:	Sylvana Buschek
Geboortedatum:	8-12-1992
Speltak:	Gidsen
Bij scouting sinds:	1999
Leukste scoutingactiviteit:	koken
Fijnste kamp	2002
Wat doe ik graag:	naar buiten, MSN-en en winkelen
Waar ik een hekel aan heb:	ligt eraan
Favoriete Sport:	scouting (?), voetbal
Lielingslied:	hardcore
Mooiste cd:	van alles
Mooiste film:	Saw
Leukste tv-programma:	ONM, the Nanny
Lielings eten:	Frietjes
Wat ik later worden wil:	Politieagente
Wat zou ik doen met een miljoen:	Hardcore-zaal afhuren, winkelen, nooit meer werken
Mijn huisdier(en):	hond, kat en vissen
Favoriete website:	www.sugababes.nl

Het estafette-interview gaat nu naar: **Martin Cremers**



Redactie

Stuur je ideeën, verhalen, agendapunten of opmerkingen voor **1 juni** naar lopendvuurtje@tarcisius.nl of post ze in de brievenbus in het HK

Kijk ook eens op onze website:

www.tarcisius.nl

VOLGENDE EDITIE:
juni