

Lopend Vuurtje



Hallo Scoutingvrienden,

De tweede editie van het Lopend Vuurtje ligt nu voor jullie. Er zijn veel activiteiten geweest die we wederom niet allemaal in deze uitgave verwerkt krijgen. De opvallendste activiteiten hebben we eruit gepikt: als eerste het Explorerwinterweekend waar onze Explorers, ondanks hun eerste deelname, meteen wegliepen met de eerste prijs. De tweede bijzondere activiteit is de bijna professionele ledenwerfactie van de Bevers waar alles uit de kast werd gehaald om nieuwe Bevers bij de groep te krijgen. Zou dit gelukt zijn ?

Veel leesplezier !

WINTERWEEKEND 2008 SÜSTERSEEL (D)

De Explorers hebben dit jaar voor de eerste keer deelgenomen aan het Explorerwinterweekend. Het weekend vond plaats in het weekend van 15 t/m 17 februari 2008 op het "Jugendzeltplatz in Süsterseelm net over de grens met Jabeek.

Het weer was supermooi maar gigantisch koud....., maar daarvoor was het ook een winterweekend.

Vrijdags kwamen wij rond half 6 op het kampterrein en konden wij onze tenten opzetten, dat niet geheel vlekkeloos verliep, maar onze pret niet deed drukken! Vervolgens ging Dave chicken tonight maken omdat wij nog niet gegeten hadden en na deze maaltijd was hij dan ook aangenomen als kookstaf! Vrijdagavond hadden wij een Nachthike, dit was met recht een Nachthike deze duurde tot zaterdagmorgen half 7. Zaterdag overdag konden wij zelf invullen en er werd dan ook veel bij het kampvuur gezeten of men ging buurten bij andere scoutings wat ook gezellig was.

Op zaterdagavond was de Exploraad aanwezig en organiseerde een 'Meet and Eat'. Hierbij moesten alle groepen iets te eten maken en gingen we vervolgens van alles wat proberen. Hierna werd er feest gevierd want de organisator was dat weekend jarig. Het werd een avond vol sketches en andere onzin en er werd veel gelachen en gezongen.

Na een 2^{de} ijskoude nacht was het tijd om onze sportiviteit en teamgeest te testen, het was tijd voor sport en spel. Diverse behendigheidsspelen en teamspelen passeerde de revue. Met als klap op de vuurpijl het touwtrekken in kwadraat. Rond 14:00 uur toen iedereen zijn of haar spullen had opgeruimd en het veld weer netjes schoon was kon overgegaan worden naar de prijsuitreiking....., het was een onvergetelijk weekend waarbij wij ook nog eens de eerste prijs in de wacht sleepte !



Wist je dat?



- ★ Het oudercomité weer eens de handen uit de mouwen heeft gestoken om ons gebouw te onderhouden ?
- ★ Daardoor het publicatiebord een kleurtje heeft gekregen, de buitenlamp is omgehangen, de regenwaterafvoer is verbeterd en de kapotte plafondplaten zijn vervangen ?
- ★ Het oudercomité er nog twee leden bij heeft gekregen namelijk Frances en Muriel ?
- ★ We op 18 maart met alle speltakken een Heitje voor een Karweitje actie gedaan hebben ?
- ★ Iedereen de mouwen uitgestoken had om in de buurt klusjes op te knappen ?
- ★ De Bevers dit het beste hebben gedaan door 3x zoveel te verdienen als de andere speltakken ?
- ★ We Heitje voor een Karweitje volgend jaar weer gezamenlijk gaan doen ?
- ★ De oplossing van de fotopuzzel in de vorige editie van boven naar onder Chantal Koekoek, Michiel Jung en Christiaan Fijen is ?
- ★ Wij op zaterdag 12 april met scouting Pius XII en Pioniers Oude Mijnstreek voor de eerste keer gezamenlijk de St. Jorisviering hebben gevierd ?
- ★ Deze dag, ook dankzij het mooie weer, zeer geslaagd was ?
- ★ Wij volgend jaar wederom met de andere scoutinggroepen gezamenlijke activiteiten zullen organiseren ?
- ★ Jeroen en Anja 11 jaar kaderlid zijn van onze vereniging en zij hiervoor een speldje hebben gekregen ?
- ★ Dit niks met carnaval te maken heeft maar dat het bestuur een jaartje te laat was ?
- ★ Ook Guy te laat een speldje heeft gekregen omdat hij er 15 (+1) jaar bij zit ?
- ★ Roger zijn kamperkenning voor buitenslapers eindelijk binnen heeft ?
- ★ Wij hopen dat hij ook nog een keer gebruik maakt van deze erkenning (bijvoorbeeld een kamp naar Tsjechië)?

Ledenwerfactie Bevers in 'Op de Kamp'

Zaterdag 5 april jl. hebben de Bevers een grote ledenwerfactie gehouden in winkelcentrum Op de Kamp. Na alle benodigde materialen op het HK te hebben opgehaald, vertrokken we vroeg in de ochtend richting het winkelcentrum om daar alles op te gaan bouwen. Om iedereen te laten zien wat we zoal doen bij scouting, waren er een aantal leuke activiteiten bedacht.

We hadden van te voren veel reclame gemaakt en zo kwam het dat er in totaal wel 27 kinderen (inclusief onze eigen bevers en kinderen) zijn komen kijken die dag! Ze konden zich vanaf half elf inschrijven om mee te doen. We zijn begonnen met een aantal spellen op het Raadhuisplein (tot vermaak van het winkelend publiek, eindelijk eens wat actie!). Daarna zijn we met alle kinderen groentesoep gaan maken. Ze hebben geweldig goed geholpen alle groenten te snijden, daarna moest de soep alleen nog maar een half uurtje koken. Het begon al erg lekker te ruiken. Intussen gingen wij een speurtocht door Op de Kamp lopen. De kinderen moesten plaatjes zoeken die in diverse etalages terug te vinden waren! Dit gebeurde in groepjes van 5-6 kinderen. Ze waren niet te stoppen en renden onvermoeibaar wel 4 keer het winkelcentrum rond tot ze uiteindelijk alle plaatjes gevonden hadden. Het laatste plaatje kregen ze op het einde bij de bever infostand.

Toen was het de hoogste tijd om de hongerige maagjes te vullen met overheerlijke soep met broodjes. Na de lunchpauze zijn we een aantal estafettespellen gaan doen. Zo moesten ze o.a. in het milieuspel "afval" sorteren, daarna lagen ze allemaal in de knoop bij twister. Aansluitend moest er nog gescoord worden in het voetbalspel. Ondertussen was het begonnen te regenen en het ging alsmaar harder regenen. Er is toen besloten om er, vroeger dan gepland, mee op te houden en rond 3 uur werden alle kinderen weer opgehaald. Iedereen kreeg het programma mee, zodat ze konden zien wat er de komende maand allemaal te doen is bij de Bevers.



Afgelopen zaterdag waren er 7 nieuwe kinderen komen kijken, het is nu afwachten of ze blijven komen!

Agenda



6,7 en 8 juni
Kaderweekend

5 t/m 12 juli
Zomerkampen



Welke persoon binnen onze vereniging is hier indiaan ?

Een Nederlander loopt langs het huis van zijn Belgische buurman, die heel snel aan het schilderen is. "Waarom schilder je zo vlug?", vraagt de Nederlander. De Belg kijkt maar eventjes om en roept: "Omdat ik klaar wil zijn voordat deze pot verf leeg is."

Estafette-interview

Het estafette-interview vind je elke keer in het 'lopend vuurtje'. Bij de laatste vraag mag je het interview doorgegeven. Je kunt het alleen doorgeven aan iemand uit een ander(e) speltak/onderdeel van de vereniging dan waar jezelf in zit zodat we kriskras door de vereniging gaan. De volgende die aan de beurt is krijgt de vragenlijst van de redactie.

Naam:	<i>Chantal Koekkoek</i>
Geboortedatum:	<i>26 augustus, heel lang geleden</i>
Functie:	<i>Beverleidster</i>
Bij scouting sinds:	<i>2006</i>
Wat vind ik goed/leuk aan scouting:	<i>Met de kids bezig zijn!</i>
Wat zou ik willen veranderen:	<i>Het gebouw aantrekkelijker maken</i>
Wat doe ik graag:	<i>motorrijden, koken, tuinieren, fotograferen, tekenen/schilderen, lezen</i>
Waar ik een hekel aan heb:	<i>onrecht, leugens</i>
Favoriete Sport:	<i>Om te zien vind ik schaatsen leuk, om te doen voetbal en volleybal</i>
Lievelingslied:	<i>als ik dan toch moet kiezen (pfff moeilijk!): Brothers in arms van de Dire Straits</i>
Mooiste film:	<i>Dances with wolves</i>
Leukste tv-programma:	<i>Rayman is laat....soko soko!</i>
Lievelings eten:	<i>Indisch</i>
Wat ik later worden wil:	<i>oma</i>
Wat zou ik doen met een miljoen:	<i>reizen</i>
Mijn huisdier(en):	<i>Onze hond Askah, onze poezen, Wickett, Frenzy en Kleine poes, onze cavia's Meneer Janssen en Snuffie en onze 3 kipjes, oh ja en nog een hamster, Hammy.</i>



Redactie

Stuur je ideeën, verhalen, agendapunten of opmerkingen voor **15 juni** naar lopendvuurtje@tarcisius.nl of post ze in de brievenbus in het HK

Kijk ook eens op onze website:
www.tarcisius.nl

VOLGENDE EDITIE:
Juni 2008

Het estafette-interview gaat nu naar: **Anja Habets**