

Het is feest!.....

Want zoals jullie weten bestaat Scouting St. Tarcisius 60 jaar en dat laten we niet zomaar voorbij gaan. De één zal denken tjee wat oud, voor de ander roept dit een heleboel herinneringen op. Maar met z'n allen, de scouts van toen en nu, hebben we er voor gezorgd dat we toch al 60 jaar het scoutingspel spelen en dat is wel een feest waard.

De komende maanden staat ons nog een aantal grote activiteiten te wachten die helemaal in het teken staan van ons 60-jarig jubileum.

Op zaterdag 23 april wordt onze jaarlijkse St. Jorisviering gehouden, dit jaar pakken we het iets groter aan dan normaal, het wordt een gezinsactiviteit waar alle leden met hun familieleden voor worden uitgenodigd. In het feestweekend 20,21 en 22 mei is er op vrijdagavond een groot feest voor de jeugd. Op zaterdagavond gaan bij de kaderleden de voetjes van de vloer en op zondag is er voor alle leden een viering en lunch, gevolgd door een receptie waar alle leden, familie, oud-leden en overige belangstellenden welkom zijn.

Houdt dit weekend dus allemaal alvast vrij in je agenda, want Tarcisius 60 jaar daar moet je bij zijn!

En natuurlijk zullen we jullie ook tijdens ons zomerkamp laten merken dat dit niet zomaar een scouting jaar is!

Agenda

- 27-2 Robbe Willemsen wordt 15 jaar
- 8-3 Saf Alberts wordt 6 jaar
- 24-3 Martijn Vaessen wordt 7 jaar
- 27-3 Stephanie van der Burgt wordt 17 jaar
- 23-4 St. Jorisviering

Weet jij nog agenda punten voor de volgende editie van 5 april? Mail dan naar lopendvuurtje@tarcisius.nl of leg een briefje in de brievenbus in het HK

Scouty's Tip

Natte schoenen....bah dat gaat stinken!

Er is een simpele snelle oplossing!

Leg in je schoenen een koffiefilter gevuld met zout, want dit werkt als een vochtvreter!

Natuurlijk wel uit je schoenen halen voordat je ze weer aan doet!

HAHAHA!

Mop

hihi

Jantje zat in de klas en vroeg aan de meester: "Meester, word je gestraft voor iets dat je niet gedaan hebt?" Waarop de meester antwoordde: "Natuurlijk niet Jantje, als je niets gedaan hebt, waarom zou je dan gestraft worden. Het is juist beter als je niets gedaan hebt. Zo hoort het in het leven." Jantje haalt opgelucht adem en zegt: "Ben ik ff opgelucht, ik heb namelijk mijn huiswerk niet gedaan."

Estafette-interview

Het estafette-interview vind je elke keer in het 'lopend vuurtje'. Bij de laatste vraag mag je het interview doorgegeven. Je kunt het alleen doorgeven aan iemand uit een ander(e) speltak/onderdeel van de vereniging dan waar jezelf in zit zodat we kriskras door de vereniging gaan. De volgende die aan de beurt is krijgt de vragenlijst van de redactie.

Naam: **Marianne Miltenburg**

Geboortedatum: **22-09-1980**

Speltak: **Kabouters**

Functie bij scouting: **Kabouterleidster**

Bij scouting sinds: **medio 2004**

Leukste scoutingactiviteit: **kamp**

Fijnste kamp: **Intercamp, dit was toen ik zelf nog bij de gidsen was.**

Wat doe ik graag: **Bloemschikken en scouting**

Waar ik een hekel aan heb: **is wanneer mensen liegen of roddelen over elkaar**

Favoriete Sport: **zwemmen**

Lievelingslied: **With or without you van U2**

Mooiste cd: **U2 Best Off**

Mooiste film: **The Green mile**

Leukste tv-programma: **Hoe schoon is jou huis?**

Lievelings eten: **Lasagna**

Wat ik later worden wil: **Verpleegkundige, hier wil ik graag een opleiding voor volgen.**

Wat zou ik doen met een miljoen: **Huisje, boompje, beestje.....**

Mijn huisdier(en): **Willie, ons langoor konijntje**

Favoriete website: **www.tarcisius.nl en www.parkstadbock.nl**



Redactie

Stuur je ideeën, verhalen of opmerkingen naar lopendvuurtje@tarcisius.nl of post ze in de brievenbus in het HK

Kijk ook eens op onze website: www.tarcisius.nl

Het estafette-interview gaat nu naar: **Roger Milder**