

Lopend Vuurtje



Hallo Scoutingvrienden,

Een nieuw jaar en dus ook een nieuwe jaargang van ons ledenblad het Lopend Vuurtje. In deze editie een stukje over de installatie bij de Bevers, het interview met ons oudste lid, een fotopuzzel en een verslag van de kerstviering en nieuwjaarsreceptie.

Voor het komende voorjaar staan weer een aantal activiteiten gepland waarover we zeker weer verslag zullen doen.

Veel leesplezier !

INSTALLATIE BEVERS

Op 24 november was het dan zover. Joyce werd officieel geïnstalleerd als Beverleidster. Joyce was echter niet de enige die op die ochtend geïnstalleerd werd, ook Félícia, Damian en Tessa werden officieel geïnstalleerd tot bever.

Natuurlijk mag bij zo'n gebeurtenis publiek niet ontbreken. Familieleden waren dan ook allemaal uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn. En dat kwam goed uit, want zo konden ze ook meteen meehelpen bij de eerste activiteit! De Bevers werden in verschillende groepjes verdeeld en kregen de opdracht een "Bever" te maken van deeg. Gelukkig waren er voorbeelden, want een bever maken, is toch nog iets anders dan een Bever zijn!



Nadat het deeg in de oven was gelegd, gingen de Bevers (weer met behulp van het publiek) het ballonnenspel spelen. De ene groep moest de ballonnen in de driehoek gooien, en de groep die in de driehoek stond moest ervoor zorgen dat alle ballonnen eruit bleven. Na deze inspanning was het tijd voor het pepernotenspel. In verschillende groepjes werd er met dobbelstenen gegooid en bij zes mocht je net zolang pepernoten eten totdat iemand anders zes gooide. Nou, dat was smikkelen!

Hierna was het toch echt tijd voor het officiële gedeelte. Eerst waren Félícia, Damian en Tessa aan de beurt. Na het opzeggen van de belofte werden de insignes opgespeld en kregen ze de das om. Hierna was ook Joyce aan de beurt. Naast het opzeggen van de belofte moest Joyce ook nog een aantal vragen beantwoorden. Uiteraard heeft Joyce alles glansrijk doorstaan en kon ze haar Bevernaam bekend maken: Bubbel.

Na het officiële gedeelte werd er nog even gedanst (De stoelendans wel te verstaan) en mocht er gesmuld worden van de zelfgemaakte Bevers.



Wist je dat?



- ★ De Pivo's op 9, 10 en 11 november voor de tweede keer een LAN-weekend hebben georganiseerd ?
- ★ Het hele Bever- en Explorerlokaal vol stond met computers ?
- ★ Sommige van de deelnemers maar een nachtje hebben overgeslagen ?
- ★ Onze Gidsenleider Guy Willems alweer 16 jaar bij de staf zit ?
- ★ Hij ooit begonnen is als Kabouterleider ?
- ★ Hij toen Wams heette ?
- ★ De heer Baarda onlangs 80 jaar is geworden ?
- ★ Hij het oudste lid van de vereniging is ?
- ★ Van plan is nog heel lang lid te blijven ?
- ★ De Explorers binnenkort op een weekend gaan georganiseerd voor alle Explorers van de regio ?
- ★ De vereniging dit jaar behoorlijk gereorganiseerd wordt ?
- ★ Wij hierdoor een duidelijker structuur krijgen ?
- ★ Het door velen gevraagde wafelrecept binnenkort op onze site zal worden gepubliceerd
- ★ Er nog echte scouting St.Tarcisus kalenders te koop zijn?,
- ★ Deze te koop zijn tegen de aanbiedingsprijs van € 3 (verkrijgbaar via de leiding bij Esther)

Kerst en Nieuwjaar

Het is alweer een tijdje geleden maar we kijken toch nog even terug. *Eerst* op de kerstviering. Dit keer hadden we het iets anders aangepakt dan de afgelopen jaren. We zijn gestart met een korte viering onder leiding van de aalmoezenier, pastoor Bouman. Vervolgens werd onze eigen kerstmarkt geopend en kon iedereen onder het genot van een bekertje chocomel of glühwein en een stuk kerstbrood rondsnuffelen. Alle speltakken hadden hun kraampje ingericht met zelfgemaakte spulletjes. Er waren koekjes, kaarsen, sneeuwpopjes, chocolaatjes en nog veel meer te koop. De hele opbrengst van onze kerstmarkt € 130,40 !!! is bestemd voor een goed doel, de Cliniclowns.

Wij, vonden het geslaagd en gezellig, maar we zijn ook benieuwd wat jullie er van vonden. Vond je het leuk laat het dan weten. Kan het beter en heb je goede ideeën voor het volgend jaar, of ouders vind u het misschien leuk om mee te denken en te organiseren aan deze of een andere groepsactiviteit laat dit dan weten via de leiding. Of mail naar Lopendvuurtje@tarcisius.nl

Als *tweede*, de nieuwjaarsreceptie. Elk jaar weer zetten de explorers zich opnieuw in om een gezellige middag te organiseren waarop iedereen welkom is om een toast uit te brengen op het nieuwe jaar. Wat eigenlijk wel bijzonder is, is dat dit inmiddels een traditie is geworden die steeds weer door een



nieuwe groep jeugd georganiseerd wordt. Want in de loop der tijd zijn er natuurlijk al heel veel verschillende explorers geweest die zo'n jaar of 3 (hun explorertijd) zorgen voor de organisatie. Het eerste jaar is het vooral 'afkijken' van de oudere leden van hun groep en daarna kunnen ze zelf aan de slag om vervolgens ook weer de nieuwe leden 'aan te leren'. Een gezellige en ook nog leerzame activiteit dus en hopelijk kunnen we deze traditie nog lang voortzetten.

Agenda

- 12-02 Stef Smeets (10)
- 19-02 Yoeri Haszing (18)
- 23-02 Esther Nieuwenhuis (35)
- 08-03 Saf Alberts (9)
- 18-03 Fieny Mulders (63)
- 25-03 Maurice Nieuwenhuis (35)
- 27-03 Stephanie van der Burgt (20)
- 17-04 Michiel Jung (21)
- 20-04 Erik Delsing (14)
- 20-04 Roger Milder (34)
- 29-04 Bram Kist (21)



22 maart
Heitje voor een karweitje

19 april
St. Jorisviering



3 in 1

Herken jij de personen die in deze foto verwerkt zijn ?

Op een cruiseschip werkt een goochelaar. Hij heeft een mooie, felgekleurde papegaai die helaas één nadeel heeft: hij verklapt alle goocheltrucs. Op een dag zinkt het schip. De goochelaar en zijn papegaai springen nog op tijd van boord en drijven op een stuk hout in de oceaan. Na uren stilte zegt de papegaai opeens: "Oké, ik geef het op. Waar heb je het schip gelaten?"



Estafette-interview

Het estafette-interview vind je elke keer in het 'lopend vuurtje'. Bij de laatste vraag mag je het interview doorgegeven. Je kunt het alleen doorgeven aan iemand uit een ander(e) speltak/onderdeel van de vereniging dan waar jezelf in zit zodat we kriskras door de vereniging gaan. De volgende die aan de beurt is krijgt de vragenlijst van de redactie.

Naam:	<i>Maan Baarda</i>
Geboortedatum:	<i>23 januari 1928 (en daarmee het oudste lid van de vereniging !!)</i>
Functie:	<i>Lid van Stichtingsbestuur, vroeger vele andere functies gehad waar onder leider en voorzitter</i>
Bij scouting sinds:	<i>1940 (eerst bij een andere scouting)</i>
Leukste scoutingactiviteit:	<i>Kamperen</i>
Wat zou ik willen veranderen:	<i>Wordt er nog gedacht aan elke dag een goede daad? m.a.w. Het zou fijn zijn als iedereen er nog aan denkt om eens iets voor iemand anders te doen.</i>
Wat doe ik graag:	<i>Computerspelletjes</i>
Waar ik een hekel aan heb:	<i>Hondenpoep</i>
Favoriete Sport:	<i>Tuinieren is mijn sport</i>
Lievelingsartiest:	<i>André Rieu</i>
Mooiste film/musical:	<i>The Lion King</i>
Leukste tv-programma:	<i>Animal Planet, alles over dieren</i>
Lievelings eten:	<i>Varkenshaasje met erwtes en champignons</i>
Wat ik later worden wil:	<i>Nog heel wat jaartjes ouder in goede gezondheid</i>
Wat zou ik doen met een miljoen:	<i>Verdelen over mijn kinderen en kleinkinderen</i>
Mijn huisdier(en):	<i>vroeger een volière gehad, nu niet meer</i>



Het naambordje van de familie Baarda : St. Joris en de Draak

Het estafette-interview gaat nu naar: **Chantal Koekoek**